

'Reizen schudt me telkens opnieuw wakker, houdt het kind in me levend'

WIE IS SABINE CLAPPAERT?

- Oprichtster van de vzw Dare to Dream (daretodreamproject.org) die wereldwijd evenementen organiseert in scholen waarbij lokale, succesvolle vrouwen hun verhaal delen met de meisjes.
- Geboren in Lokeren, 41 jaar
- Groeide op in Zuid-Afrika en Australië.
- Studeerde communicatie & informatica.
- Werkt als marketing & communicatieadviseur.
- Woont in Zingem.
- Is wereldkampioen slapen en zou graag kunnen zingen als Whitney Houston.

De feeling van...

SABINE

ZE HOUDT VAN VERRE REIZEN EN MOEDIGT VROUWEN IN ACHTERGESTELDE GEBIEDEN AAN OM HUN DROMEN WAAR TE MAKEN. VERDER GENIET SABINE VAN BOEKEN EN RENNEN MET HAAR HOND.

DOOR ANNE DAVIS. FOTO'S: DIEGO FRANSENS.

ELKE MAAND LAAT EEN INSPIRERENDE VROUW IN HAAR LEVEN KIJKEN.



Mijn motto? Doe wat je graag doet en het voelt nooit als werken.



Deze schelpen bracht ik mee uit Zuid-Afrika.



Max, ex-asiel hond en nu de lieveling in huis.



'Puff, the Magic Dragon' woont al 20 jaar en 3 continenten lang op mijn nachtkastje.

Je ideale verjaardagscadeau?

"Een gesigineerde eerste editie van een boek dat ik echt wil en een avond rond het kampvuur, ver van de stad onder een eindeloze sterrenhemel, met mensen die ik liefheb." **Hét voorwerp dat je zou redden als je huis in brand stond?**

"Eerst en vooral onze dieren. Daarna mijn 'prullendoosje' met oude liefdesbrieven, kaartjes, foto's uit mijn kindertijd en stenen en schelpen die ik heb verzameld tijdens mijn reizen."

Waar droom je van?

"Dat het Dare to Dream-concept wereldwijd zo ingeburgerd raakt dat men zelfs niet meer weet hoe het is begonnen of wie het heeft opgericht. Een beetje zoals de TED organisatie: iedereen kent de TED talks, maar niemand weet eigenlijk hoe de organisatie is ontstaan."

Beschrijf jezelf in drie woorden.

"Nieuwsgierig, gedreven, gulzig."

Wat is je favoriete woord?

"Serendipity (serendipiteit). Omdat het zo mooi klinkt en om de betekenis. Serendipiteit is het vinden van iets onverwacht moois of bruikbaar terwijl je op zoek bent naar iets totaal anders. Of zoals de Ameri-

kaanse schrijver Julius Comroe zei: 'Zoeken naar een speld in een hooiberg, en eruit rollen met een boerenmeid'."

Waar ben je trots op?

"Dat ik in Zuid-Afrika en Australië heb gewoond en al veel heb gereisd. Reizen schudt me telkens opnieuw wakker, zorgt ervoor dat het kind in me levend blijft. Ik vind de wereld prachtig en mensen fascinerend. Die dankbaarheid en verwondering wil ik nooit kwijt."

Waar heb je spijt van?

"Van weinig dingen, zelfs niet van de stomiteiten in mijn jeugd, en dat zijn er heel wat. Alles wat ik heb beleefd en gedaan, is me dierbaar."

Met wie zou je willen gaan eten?

"De schrijver Tom Robbins, of de journaliste Ruby Wax, of waarom niet, Alexander Skarsgård (Eric Northman in True Blood, red.)."

Waar heb je een hekel aan?

"Aan eigengereidheid. Als mensen geen begrip voor het standpunt van anderen kunnen of willen opbrengen. En geen sorry kunnen zeggen."

Wat apprecieer je het meest bij je beste vrienden?

"Loyaliteit, discretie, intelligentie en hun zin voor humor."

Wat is elegantie voor jou?

Een voet in de stad, de andere
in de natuur.



“Een gezonde dosis zelfvertrouwen, gekoppeld aan de mildheid die je hebt verkregen door levenswijsheid, en een speelse, ondeugende blik.”

Als je een dier was, wat zou je dan zijn?

“Een zwaluw. Ik droom vaak dat ik kan vliegen.”

Hoe wil je dat mensen zich jou later herinneren?

“Als iemand die oprecht en trouw was aan zichzelf en die iets positiefs aan de wereld heeft bijgedragen.”

Wat is je lievelingsgeur?

“Versgemaaid gras en de geur van mist die van de zee Kaapstad inrolt.”

Van wie heb je het meest geleerd?

“Ik leer iets bij van iedereen die ik ontmoet, daarom maak ik zo graag kennis met nieuwe mensen. De mooiste voorbeelden zijn Jack Leone (91), de papa van mijn ex-man, en *mémé* - mijn grootmoeder langs vaders kant.”

Wie is je grootste inspiratie?

“Mensen als Arnaud Raskin (*initiatiefnemer en ontwerper van de mobiele school, red.*) of Jeanne Devos (*Vlaamse zuster die zich inzet voor de armen in India, red.*). Ze blijven trouw aan zichzelf en waarin ze geloven en laten zich niet leiden door de druk van de maatschappij om te conformeren. Ooit zei een vriendin tegen me: ‘Als je geen kinderen hebt, mis je de essentie van het leven’. Volg je die

redenering, dan ‘missen’ vrouwen als Jeanne Devos de essentie van het leven. Onzin!”

Waar kun je echt van genieten?

“In de zon liggen met een goed boek.”

Wat is je favoriete stad en waarom?

“Barcelona en Kaapstad: kleine, compacte steden aan de kust. Ontbijt op een terrasje in de zon, daarna slenteren door de stad en dan naar het strand.”

Wat doe je het liefst op een zondag?

“Mountainbiken, dan een uitgebreide brunch en een dutje in de tuin.”

Doe je aan sport?

“Ja. Ik mountainbike en ga twee à drie keer per week lopen met mijn hond Max. De regio waar ik woon, is daar ideaal voor. Door de velden, langs de Schelde. Geluk is... *trail-running* met mijn hond.”

Wat houdt je 's nachts wakker?

“Mijn *bucket list*.”

Wat staat er altijd in je koelkast?

“Veel te veel sausjes... Het is een verslaving.”

Wat is nog belangrijker dan de liefde?

“Niets. Alles is liefde.”

Waar heb je onlangs nog hard om moeten lachen?

“Om mijn man die plots *Poesje Stoei* van Urbanus begon te zingen in de auto. Ik kende het liedje niet en dacht eerst dat ik hem helemaal verkeerd had begrepen. Bleek van niet.”



1. Ik, 7 jaar, met mijn broers Johan en Willem. Onze wangen bol van de snoep! 2. Met hond Max en onze Land Rover Discovery aan de Schelde in Gavere. De foto verenigt al mijn liefdes: de natuur, dieren, cruisen met onze oude Disco. Enkel mijn lief ontbreekt. 3. De laatste hand leggen aan de voorbereidingen van een Dare to Dream-event in Kaapstad, Zuid-Afrika met Ineke en Sarah. 4. Eindelijk, het Dare to Dream-event gaat beginnen! 220 meisjes komen naar onze sprekers luisteren.